

Europäische Bibeldialoge



Bibeldialog over respect

Vorig jaar zette Corona er een dikke streep door, dit jaar ging ie wel door. De 125^e Europäische Bibeldialog (EBD), een Pädagogische Studentagung für Haupt- und Ehrenamtliche van 6 tot 10 april: **“RESPEKTIER MICH! Respekt lernen und leben”**. Niet in Berlijn, maar thuis achter een scherm. En na een aantal Bibeldialogen waar ik als deelnemer aan had deelgenomen nu de primeur als lid van het begeleidingsteam.

De online-versie betekent een fluctuerend aantal deelnemers . De kerngroep bestond uit ca. 15 deelnemers uit Polen, Roemenië , Nederland en Duitsland. Een verkort programma, meer dan 5 uur beeldscherm op een dag moet een mens niet willen. Het ochtendprogramma werd geschrapt, de zoom-ontmoetingen waren tussen 15.30 – 18.00 en van 19.00 – 21.00 uur. Wie daarna nog zin had aan een zoomborrel kon blijven hangen, hier werd minimaal gebruik van gemaakt. Een Morgenandacht per email en een Abendsegen via Zoom. Tamara Hahn verbond de dagen met elkaar door elke dag een opstart-email te sturen waarin zij het dagprogramma en de referenten introduceerde. Via een digitaal wandbord kon iedereen bijdragen ophalen, waarderen, of zelf een bericht plaatsen. Door het werken in kleine break-out groepjes, steeds wisselend van samenstelling, kreeg het onderlinge gesprek de ruimte. Algemeen gevoelen: op dit moment is het de beste vorm die we hebben om tóch de EBD te continueren. De groepsgrootte van 15 is ook net goed werkbaar zonder dat het een hoorcollege met monologen wordt – de interactie was er . Het waren “respectvolle gesprekken over respect”. Nadenken over jouw eigen cultuur en identiteit lukt wonderwel juist in de ontmoeting met andere culturen. Het ging over Dutzen (die vrije Hollanders). Mannen die nog de deur openhouden voor vrouwen, respect en hoffelijkheid. Gezag voor ouderen. WOKE. Een Nederlandse vertaling van Amanda Gormann. Arbeidsmacht en vrouwenquotum. De diversometer van de stad Berlijn om onzichtbare discriminatie bij sollicitaties aan te tonen. Het verschil tussen stad en platteland, Ossi en Wessi. Over kerkelijke gemeenschappen die vaak geen weerspiegeling zijn van de diverse samenleving. Over cultuursensibiliteit en onderwijs. De grenzen van tolerantie. Dat in Tübingen de terrassen wél open waren en in Berlijn alles dicht: wie respecteert nu wat ? Over horizontale en verticale autoriteit. Respecteren en accepteren. De Machtsvraag. Hoe jongeren kunnen groeien in zelfrespect, want als je in jouw jeugd geen ervaringen van respect hebt opgedaan - hoe kun je dan later zelf respectvol handelen en leven? Respect is geen natuurlijke eigenschap van mensen.



De toekomst van de EBD

Er is in die paar dagen veel gedeeld. Open, eerlijk, behulpzaam. Groot nadeel is dat er bijna geen fysieke ontmoetingen zijn, te weinig beweging, geen uitstapjes, geen stad Berlijn. Héél erg verbaal. Maar dit verslag is mede daarom wat uitvoerig omdat dit waarschijnlijk de toekomst van de EBD zal zijn. Niet iedereen kan naar Berlijn reizen, maar nu wel meedoen. Misschien vaker een hybride vorm: een deel van de deelnemers verblijft in Berlijn, een (groter) deel online. De (verblijfs)kosten kunnen omlaag. Straks, na 2024, komt er geen geld meer vanuit de Union Evangelischer Kirchen (UEK). Er zal gezocht moeten worden naar partners (kerken, onderwijs, zorg) die deze vorm van een EBD willen ondersteunen. Misschien een partnergemeente-contact-PLUS óf een LWG-Tagung van 3 dagen uit Nederland? Misschien een lokaal initiatief dat je wilt delen in Europees verband? Het kan voor mensen in Nederland de drempel lager maken om digitaal deel te nemen aan een EBD. Kijk wat vaker op de site en doe een keer mee!

Ondertussen ontstaan er nu nieuwe digitale en hybride vormen van de EBD. Als je geen tijd hebt voor een complete Bibeldialog is er nu de "Bibeldialogen kurz". Niet een Tagung van enkele dagen, maar m.i.v. april is er op de tweede maandag van de maand van 18-20 uur: **"FRAG DOCH MAL – online Dialoge zu aktuellen Glaubensfragen"**. Een zoeken naar nieuwe en andere toegankelijke vormen van een Europese Bijbedialog. Holger Schmidtke, vele jaren begeleider van de Europäische Bibeldialogen start met een korte impuls, daarna een open gesprek met elkaar tussen maximaal 20 deelnemers. Juist in een tijd van pandemie, lockdowns en weinig contacten groeit de behoefte om vragen te delen. De site is: <https://www.eaberlin.de/seminars/data/2021/rel/frag-doch-mal> en Tamara Hahn is aanspreekpunt: hahn@eaberlin.de. In april ging het over humane christologie, in mei over hemelvaart en in juni over scheppingstheologie.

Alles over de EBD en het online-programma voor de komende maanden is te vinden op de site van de Evangelische Akademie zu Berlin : <http://www.eaberlin.de/> en via facebook: <https://www.facebook.com/bibeldialoge>

Tamara Hahn laat zich ook ontmoeten via een twitteraccount: <https://twitter.com/EBDTamara> .
En vaak verrassend en inspirerend is de (bijna) dagelijkse blog van de EBD: <http://begegnungstagungenebd.blogspot.com> .

Matthijs Glastra , Huissen // matthijsglastra@kpnmail.nl // 06 2129 4143